

## VOORBEELD TEKSTEN BIJ 10 VENSTERS

Mijn spreekbeurt gaat over het belangrijkste van de geschiedenis van Rosmalen: De Canon.

**Mammoeten** waren er hier in het begin van dit tijdvak volop. Tijdens afgravingen voor de bouw van de wijk “De Groote Wielen” zijn er veel botten van gevonden. Je kunt ze bekijken in het museum “Hertogsgemaal” vlakbij Rosmalen.

**Hercules Magusanus:** was de belangrijkste god van de Bataven. Dit kleine bronzen beeldje is bij de Tempel van Empel aan de Maas gevonden. De Bataven waren een bevriende Germaanse stam die door de Romeinen naar hier was gehaald om hen te helpen bij het beschermen van dit gebied. Er is een fietsroute van tempels langs de Maas.

**Lambertus** (636 tot 705) was bisschop van Maastricht. Samen met Sint Willibrord bracht hij het Christendom naar Limburg en Brabant. In Rosmalen is de kerk aan hem gewijd.

**De Annenborch** was een burcht waar in 1485 zusters Augustinessen mochten gaan wonen. Het stond op een oude kasteel-heuvel (motte). Die burcht heette eerder Rodenborch. In 1669 brandde het klooster Annenborch af. Op die plek staat nu nog steeds een eeuwenoude lindeboom. Het is een monument. In 1986 is een oud slot van het klooster gevonden. Je kunt het zien in het Groot Tuighuis in Den Bosch.

Er kwamen ook in de Lage Landen steeds meer mensen die protesteerden tegen de katholieken: de protestanten. Zij moesten o.a. niets hebben van de heiligenbeelden. In Rosmalen was er in 1566 ook een **beeldenstorm**: alle beelden van de Lambertuskerk en de kapel van Coudewater zijn kapot gemaakt! De katholieken onder leiding van de Spanjaarden en de protestanten onder leiding van de Oranjes vechten 80 jaar met elkaar. Uiteindelijk winnen de protestanten, o.a. omdat zij veel geld hebben doordat ze de Zilvervloot van de Spanjaarden afgepakt hadden.

Dit bord staat aan de Empelseweg. Het gaat over **Fort Sint Anna**. Dat Fort en nog veel meer verdedigingen had de protestantse Fredrik Hendrik, een zoon van Willem van Oranje, laten aanleggen om Den Bosch te veroveren op de katholieke Spanjaarden. Dat lukte in 1629. Ook de inwoners van Rosmalen hebben veel last van de strijd om Den Bosch. In 1648 stopt eindelijk de tachtigjarige oorlog. De inwoners van Brabant mogen na die Vrede van Munster niet meer meebeslissen in de regering. En de Lambertuskerk in Rosmalen wordt in 1648 afgepakt van de katholieke inwoners en aan de protestanten gegeven.

**Molens:** In de achttiende eeuw werd de wind korenmolen herbouwd in wat nu de Molenstraat is. Maar er waren toen meer molens in Rosmalen: een ros-koren- en een ros-oliemolen en ook een watermolen. ‘Ros’ is een ander woord voor ‘paard’. Een rosmolen is dus een molen waarbij een paard alles laat draaien. Maar pas op: de naam Rosmalen heeft niets te maken met een rosmolen. De molens zijn de machines van die tijd.

In de 19e eeuw komen er stoommachines. In 1881 krijgt Rosmalen een eigen station waar de **stoomtrein** stopt. Dat wordt gebruikt tot 1938. Je had er wachtkamertjes voor de 1e, 2e en 3e klasse. Van 1883 tot 1935 rijdt er door Rosmalen ook nog een stoomtram die naar Helmond gaat.

**Kamp Vught.** In de Tweede Wereldoorlog werd Nederland bezet door de Duitsers en werden Joodse mensen opgepakt om in een concentratiekamp te worden vermoord. In Vught was vanaf 1943 zo’n concentratiekamp. Ook leden van verzetsgroep Margriet uit Rosmalen vonden daar de dood. In de Canon van ‘s-Hertogenbosch vind je het verhaal van Fanny Philips. Op 23 oktober 1944 bevrijden Engelse soldaten Rosmalen van de Duitse bezetting.

**Rosmalen bij Den Bosch:** De regering besluit Rosmalen in 1996 als zelfstandige gemeente op te heffen, het komt bij het grotere Den Bosch. De protesten van de vele Rosmalenaren konden daar niets aan veranderen. Rosmalen als zelfstandige gemeenschap heeft 696 jaar bestaan, want Hertog Jan II verkocht in 1300 de gemeenschappelijke grond aan de inwoners van Rosmalen. Het officiële papier daarvan, met daaraan het zegel van de hertog, is bewaard gebleven.

Tot zover het belangrijkste van de geschiedenis van Rosmalen.

Meer info? Scan de code en ga naar De Canon van Rosmalen e.o. !