

10. Verzetsgroep Margriet uit Rosmalen verteld door Jos Korsten

Inhoud en links naar fragmentjes

[00:00](#) Jos staat in het huis langs de Graafsebaan dat in 1944 uitkeek op een witte villa van Karel Remmers, verzetsstrijder

[00:30](#) Karel had vaak Engelse soldaten als onderduikers

[00:40](#) In april 1944 is in dat huis een vergadering van tien mannen die verzetsgroep Margriet oprichten

[00:57](#) Die naam komt van het jongste kind van prinses Juliana

[01:10](#) De groep overvalt distributiekantoren om voedselbonnen te krijgen voor onderduikers

[01:15](#) Ze plegen ook sabotage: ze vernielen het spoor in Rosmalen als zij horen dat er Joden uit kamp Vught over dat spoor naar Duitsland zullen worden gebracht

[01:41](#) Ze vermoorden in de Kerkstraat de Bossche landverrader 'De Kin'.

[01:55](#) Ook een andere landverrader, de burgemeester van Oss, wordt door hen vermoord.

[02:00](#) Drie van hun mannen worden gesnapt als ze wapens en valse papieren willen ophalen in Lieshout

[02:16](#) Zij worden dan naar kamp Vught gebracht

[02:22](#) De overgebleven mannen van de knokploeg gaan dan in de Jasmijnstraat in Hintham, waar hun hoofdkwartier is, alles weghalen wat hen kan verraden.

[02:50](#) Een van die mannen, Willie, gaat nog even terug omdat hij iets vergeten is, dan zien de Duitsers hem en wordt hij ook gearresteerd. Die zelfde avond worden hij en de andere drie leden van de knokploeg in Vught vermoord.

Dit filmpje is het zesde filmpje van de tour 'Rosmalen bevrijd in 1944' van de Bossche Tijdmachine. Een soort podwalk uit het appje van Erfgoed 's-Hertogenbosch.

© Erfgoed 's-Hertogenbosch

Deze samenvatting en de links naar fragmentjes: Jan van Nuland