

11. Verzet in Rosmalen

Inhoud en links naar fragmentjes

[00:00](#) Wij mochten in 1995 openlijk protesteren toen Rosmalen bij Den Bosch werd gevoegd

[00:28](#) In bijvoorbeeld Rusland is openlijk protesteren nog steeds levensgevaarlijk

[00:41](#) Vanaf mei 1940 is openlijk verzet tegen de Duitse bezetting en maatregelen ook levensgevaarlijk

[01:00](#) Maar ondanks dat verzetten ook dappere Rosmalenaren zich tegen de bezetters.

[01:11](#) In Hintham is het bijvoorbeeld Toon Michiels die neergestorte Engelse piloten verstopt in zijn huis

[01:39](#) Aan de Graafsebaan is het de familie Volman die dat ook doet

[01:54](#) De Berlicumse onderwijzer Martien der Kinderen spreekt goed Engels. Hij helpt ook tientallen Engelse piloten om via Spanje terug naar Engeland te gaan. (Na de oorlog wordt Martien hoofd de school van de school van Maliskamp)

[02:13](#) Ook Karel Remmers verstopte piloten in zijn herenhuis in Hintham

[02:49](#) In april 1944 wordt in de Jasmijnstraat in Hintham in het huis van Chris Smits door 10 mannen de Knokploeg 'Margriet' opgericht

[03:12](#) Soms vergaderde de groep in het huis van Dokter Koppens, dat viel niet zo op, bij een dokter lopen altijd mensen in en uit

[03:26](#) De knokploeg overviel kantoren waar voedselbonnen lagen. Die bonnen waren nodig voor onderduikers, die kregen geen bonnen.

[03:32](#) Ze vernielden ook het spoor om een trein van de Duitsers tegen te houden

[03:53](#) Maar Chris Smits, Piet Swinkels en Jack Kruijssen bij Lieshout werden gesnapt en even later in Hintham ook hun leider Willem Andriesen. Zij werden die zelfde dag, 19 augustus 1944, bij kamp Vught gefusilleerd

[04:31](#) In de boerderij van de familie Coppens aan de Schoolstraat ('Soos Satisfaction') zit meer dan een jaar de Rus Joseph Weber verstopt.

[05:16](#) Maar ook de Engelse bevrijders zien hem aan voor een vijand: hij wordt door hen gearresteerd

[05:50](#) Een andere dappere Rosmalenaar, Willem van 't Hooft, drukte op het kantoor van Coudewater door de Duitsers verboden krantjes.

[07:24](#) Echte verzetsmensen praatten ook na de oorlog weinig over hun (helden)dadens

[07:38](#) Een foto van de bevrijding van Hintham, een dag later als het centrum van Rosmalen, 24 oktober 1944. Op de achtergrond de familie van Willem van 't Hooft.

© 2024 Jos Korsten, Piet Korsten en Peter van Hoek voor Heemkundekring Rosmalen

Deze samenvatting en de links naar fragmentjes: Jan van Nuland